

11 Nietzsches eeuwige terugkeer van hetzelfde

Spreker: Prof. dr. Erik Oger (Antwerpen)

Aldus sprak Zarathoestra is Nietzsches bekendste maar tegelijk ook minst gelezen boek. Een van de redenen is dat het hoofdpersonage van het boek vaak als een pedante, betweterige en zelfs schoolmeesterachtige leraar voor het voetlicht treedt. Aanvankelijk heeft de lezer de indruk dat Zarathoestra de *Übermensch* en de wil tot macht wil leren. In zijn autobiografie *Ecce homo* zegt Nietzsche echter dat de conceptie 'die aan het werk ten grondslag ligt' de gedachte van de eeuwige terugkeer is. Maar na het hele boek doorgeworsteld te hebben stoot de lezer op de paradox dat deze gedachte er haast nergens ter sprake komt. In de twee lezingen zal ik trachten te achterhalen waarom Zarathoestra over dit thema zo goed als niets uitdrukkelijk zegt. Nadenken over zijn zwijgzaamheid verduidelijkt hopelijk waar het in deze gedachte precies om te doen is.

Erik Oger studeerde sociologie en filosofie in Antwerpen, Leuven en Frankfurt am Main. Hij is professor emeritus aan de universiteit van Antwerpen. Hij publiceerde onder andere *Derrida. Een inleiding*, *Nachtoog*, *Schuine wegen van de filosofie* en *De rede en haar monsters*. Op dit ogenblik werkt hij aan een boek over de filosofie van Nietzsche.

Aantal avonden	2
Plaats	Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven
Tijd	19.30-21.30 uur
Datum	9 en 16 april 2019
Thema	11
Kosten	€15,00