

Vanaf september start Boekhandel Van Piere weer met een reeks studie/leesclubs. Onder begeleiding van ervaren filosofen leest u filosofisch werk.

- ❖ Lees Heidegger onder leiding van Charles Vergeer
- ❖ Lees Nietzsche onder leiding van Paul van Tongeren
- ❖ Lees over Freud en Lacan onder leiding van Marc De Kesel

Lees Heidegger onder leiding van Charles Vergeer

In 1927 verscheen *Sein und Zeit* van Martin Heidegger. Gepubliceerd werden alleen de beide eerste afdelingen van het eerste deel. De vier verdere afdelingen werden wel geschreven, maar de teksten werden door Heidegger vernietigd. Hij beschouwde zijn meesterwerk als een grotendeels mislukte poging en een wijze van denken waar hij nauwelijks gehoor voor vond. Nochtans werd dit boek een van de meest invloedrijke geschriften van de wijsbegeerte van de twintigste eeuw.

Het boek stelt de meest fundamentele en tevens grondig vergeten vraag naar het zijn. Wat bedoelen we als we zeggen dat iets is? Een woord in de westerse wijsbegeerte al vrijwel meteen bedekt door andere woorden: waarheid, werkelijkheid, wezen, idee. Heidegger neemt de vraag naar het zijn op vanuit het enige wezen dat die vraag stelt. Alleen door de wijze waarop wij er zijn, tijdelijk, toont het zijn zich. Er wordt in *Sein und Zeit* een geheel nieuwe taal gehanteerd. Nergens is er sprake van het 'ik', maar van het er-zijn, geworpenheid, ek-sistentie, authenticiteit. Een taal die na de oorlog door de Franse existentialisten gesproken zal worden, en door Heidegger weer verworpen wordt. Thema's als angst, schuld, eindigheid en de dood in de ogen zien komen in het boek ter sprake.

Praktische informatie

Bijeenkomsten 2019/2020: 16-9, 21-10, 18-11, 20-1, 17-2, 16-3, 20-4, 18-5

Tijd: 19.30 – 21.30 u

Locatie: Boekhandel Van Piere

Te lezen: *Zijn en tijd* door Martin Heidegger (ISBN 9789061686750 39,90 euro)

Cursusgeld: 125 euro. De aanschaf van het boek en het cursusgeld kunnen zowel in de winkel als middels een factuur voldaan worden via info@vanpiere.nl

Lees Nietzsche onder leiding van Paul van Tongeren

Friedrich Nietzsche is een veel genoemde en geciteerde denker, maar daarom nog geen gemakkelijk leesbare auteur. De lectuur van zijn teksten stelt ook volgens hemzelf nogal hoge eisen. In de inleiding tot de studie- en leesclub zullen we ingaan op die eisen die Nietzsche aan zijn lezers stelt. Daarna gaan we het boek lezen dat waarschijnlijk van alles wat hij schreef zowel het meest geciteerde, als ook het moeilijkst te lezen is: *Also sprach Zarathustra*. Nietzsche zelf zegt dat het boek wellicht eerder tot de muziek gerekend moet worden. Dat het in dithyramben geschreven is. Dat Goethe, noch Dante, noch Shakespeare in de buurt gekomen zijn van wat dit boek laat zien. Hij noemt het een vijfde evangelie en schrijft dat niemand kan zeggen dat hij het gelezen heeft als niet elk woord uit het boek hem verwond en verrukt heeft. We kunnen dus niet de pretentie hebben er helemaal klaar mee te zijn als we proberen het boek in zes avonden door te werken. Maar hopelijk hebben we dan wel voldoende gedaan, om het ieder mogelijk te maken zelf opnieuw en verder te lezen in dit boek tot onmiskenbaar tot de canon van de Europese literatuur behoort.

Praktische informatie

Bijeenkomsten 2019/2020: 2-9, 9-9, 28-10, 4-11, 11-11, 25-11

Tijd: 19.30 – 21.30 u

Locatie: Boekhandel Van Piere

Te lezen: *Zo sprak Zarathoestra* door Friedrich Nietzsche (ISBN 9789029588492 21,99 euro)

Cursusgeld 95 euro. De aanschaf van het boek en het cursusgeld kunnen zowel in de winkel als middels een factuur voldaan worden via info@vanpiere.nl

Lees over Freud en Lacan onder leiding van Marc De Kesel

In een oververhitte beeldcultuur als de onze is een theorie die verbeelding en fantasie ernstig neemt tot waar die ons in de kern van ons Ik raakt, meer dan welkom. Reden waarom Freud en Lacan er nog steeds toe doen.

In de psychoanalyse gaat het niet enkel over verdrongen seksuele driften. Het gaat er vooral over dat seksualiteit en drift – en het hele bestaan – op verbeelding drijven. Dat ons driftige Ik ons maar al te vaak meesleurt in tomeloze fantasie, is maar één facet dat door deze theorie wordt belicht. Een ander is dat ook dit Ik zelf zijn grond heeft in fantasie, in een onbewuste verbeelding die wij niet beheersen maar waardoor wij beheerst worden.

Aan de hand van zijn boek *Waarom Freud & Lacan ertoe doen* legt Marc de Kesel de theorieën van Freud en Lacan uit en zet hij aan om na te denken over de ‘moderne’ conditie van onze hedendaagse cultuur.

Praktische informatie

Bijeenkomsten 2019/2020: 19-9, 16-10, 21-11, 16-1, 20-2, 19-3

Tijd: 19.30 – 21.30 u

Locatie: Boekhandel Van Piere

Te lezen: *Het Münchhausenparadigma, waarom Freud en Lacan ertoe doen* door Marc de Kesel (ISBN 9789460044120 22,50 euro)

Cursusgeld 95 euro. De aanschaf van het boek en het cursusgeld kunnen zowel in de winkel als middels een factuur voldaan worden via info@vanpiere.nl

Voor de drie studie/leesclubs hanteert Boekhandel Van Piere een maximum aantal deelnemers. Heeft u nog vragen? Van Piere helpt u graag. U kunt hen bereiken via info@vanpiere.nl.