

Beste filosofieliefhebber,

Bij boekhandel Van Piere starten we de eerste studieclub onder leiding van filosoof Charles Vergeer met *De ondergang van het Avondland* van Oswald Spengler. In verband met de vertaling van deze klassieker van cultuurhistoricus Oswald Spengler, die op 10 oktober 2017 verschijnt, worden acht avonden besteed aan het lezen en bespreken van deze visie.

Praktische informatie Lees Spengler onder leiding van Dr. Charles Vergeer

Data bijeenkomsten: 23 oktober, 20 november, 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 18 juni.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Locatie: Boekhandel van Piere

Te lezen: Oswald Spengler: *De ondergang van het Avondland*. (verschijnt op 10 oktober, 89 euro)

Cursusgeld Lees Spengler: 95 euro

Inbegrepen bij het cursusgeld: de unieke kans om acht keer deel te kunnen nemen aan de dialoog over Spenglers gedachtengang met filosoof Charles Vergeer, koffie/thee, kleine versnapering en een goodiebag.

De aanschaf van het boek en contributie van "Lees Spengler" kunnen zowel in de winkel als middels een factuur voldaan worden, via info@vanpiere.nl.

www.leesspengler.nl



Over De ondergang van het Avondland

Spengler schreef *De ondergang van het Avondland* in een tijd die in veel opzichten lijkt op de onze. De Eerste Wereldoorlog was net achter de rug en de gevoelens en ideeën die ten grondslag lagen aan de Tweede Wereldoorlog begonnen zich te roeren. *De ondergang van het Avondland* bood richting, een idee van waar het naartoe ging met de wereld. Het werk werd bejubeld of verguisd, en was in elk geval veelbesproken. Van conservatieve denkers tot linkse cultuurcritici: de hele wereld was destijds 'in de ban van Spengler'.

Honderd jaar na verschijnen is Oswald Spengler relevanter dan ooit. De wereld om ons heen staat op een kantelpunt. Zaken die decennialang vanzelfsprekend waren, staan ter discussie. *De ondergang van het Avondland* biedt een manier van denken die in 2017 weer net zo actueel is als toen. En nog steeds roept het boek om discussie.

Het is voor het eerst dat het bijzondere, omvangrijke en invloedrijke werk vertaald is naar het Nederlands. Hoewel het werk in de periode 1918-1922 werd geschreven, is het nog steeds een invloedrijk tegengeluid op het idee dat de geschiedenis één universele ontwikkeling doormaakt die leidt tot vooruitgang, welvaart, vrede en gelijkheid.

Naast de vertaling lanceert Uitgeverij Boom daarom een website die verder gaat waar het boek ophoudt. Tal van opiniemakers en intellectuelen lichten de actualiteit van het boek toe en bediscussiëren die. Ook biedt de website door samenvattingen, annotaties en videocolleges de hedendaagse lezer een handvat om de 100 jaar oude tekst te begrijpen en met het heden te confronteren.

www.LeesSpenger.nl is nu nog onder constructie en gaat live bij verschijning van *De ondergang van het Avondland*, op 10 oktober.

Hartelijke groet namens uw boekhandel,

Boekhandel Van Piere