

Wijsbegeerte ontsluiten voor een breder publiek



Harry Willemsen (1938 – 2019)

„Een groot aanhanger van het personalisme, als tegenhanger van het egoïsme. ‘Je kunt niet zonder de ander’, zou een lijfspreuk van hem kunnen zin geweest, ja.” Voorzitter Peter de Wind van de Wijsgerige Kring Eindhoven zoekt zijn woorden zorgvuldig als hem gevraagd wordt zijn voorganger Harry Willemsen te omschrijven. Willemsen overleed vorige week aan dementie. Jozef Waanders, hoofdredacteur van het door Willemsen opgerichte *Filosofie-Tijdschrift*, waardeert hem vanwege zijn streven de wijsbegeerte voor een breder publiek te ontsluiten, zonder het te versimpelen.

Vanuit zijn woonplaats Hoogeloon bezocht hij tot een paar jaar terug regelmatig middelbare scholen om leerlingen te verleiden vooral vragen te stellen in plaats van op zoek te gaan naar gemakkelijke antwoorden. Met zijn vrouw Ine kocht hij twintig jaar geleden een oude wijnboerderij in het Zuid-Franse St.-Etienne-des-Sorts, die hij samen met vrijwilligers en lokale aannemers verbouwde tot *Centre Erasme*. Daar organiseerde hij voor maximaal dertig deelnemers zesdaagse cursussen filosofie, met gerenommeerde wijsgerigen uit Nederland en Vlaanderen. De lezinggevers die hadden gesproken voor de WKE werden door Harry later ook gestrikt voor Centre Erasme.

Harry Willemsen doceerde tientallen jaren filosofie aan sociale academie Den Elzent, maar begon zijn loopbaan als priester en was pastoor in Lent. Dat hij later uittrad, kwam wellicht voort uit ‘zijn afkeer van autoriteit en regelgeving’, zoals De Wind zijn karakter omschrijft. „Voor cijfers en getallen had hij totaal geen belangstelling. Misschien had dat te maken met getalblindheid. Hoewel, hij wilde altijd weten hoeveel bezoekers er waren geweest bij de Wijsgerige Kring.” IJdel was hij niet, meent De Wind. „Wel trots en eigenzinnig. Niet voor niets heeft hij het huis in Frankrijk én zijn zoon vernoemd naar Erasmus.”

Waanders volgde Willemsen in 2017 op als hoofdredacteur van *Filosofie-Tijdschrift*. Ook hij noemt eigenzinnigheid als een karaktereigenschap. „Harry had een stevige mening en een filosofische missie. Hij wilde zijn visie op de kaart zetten.”

Eindhovens Dagblad, 12 november 2019 door Geert van Elten
enigszins aangepaste versie.