

OO SYMPOSIUM TER GELEGENHEID VAN DE VIERING VAN HET 80-JARIG

BESTAAN VAN DE WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN: REDE EN VERLICHTING

Kant en de grenzen van de Verlichting

Spreker: Prof. dr. Samuel IJsseling (Leuven)

In een beroemd artikel van Kant met als titel *Was ist Aufklärung?* (1784) zegt hij "Verlichting is het uittreden van de mens uit zijn onmondigheid voor zover hij daar zelf schuldig aan is". De leuze van de Verlichting luidt, aldus Kant, "heb de moed je eigen verstand te gebruiken, zelf te denken!" Vragen die gesteld kunnen worden, zijn: Wat is dat zelf denken? en zijn er grenzen aan dit zelf denken?

Rechtsstaat en democratie: twee kanten van eenzelfde medaille

Spreker: Dr. Ronald Tinnevelt (Nijmegen)

De democratische rechtsstaat is onmisbaar voor de vrijheid van burgers en voor het fatsoen van de samenleving. Alhoewel de kiemen ervan reeds terug te vinden zijn in het klassieke Athene, zijn de evenwichten van de democratische rechtsstaat pas tot volle wasdom kunnen komen in de wijsgerige context van het Verlichtingsdenken. Tegen die achtergrond heeft het moderne constitutionalisme de noodzakelijke vormgeving aangereikt voor de beperking van overheidsmacht, de bescherming van grondrechten voor burgers en het daadwerkelijk respect voor een aantal fundamentele beginselen, zoals gelijkwaardigheid, proportionaliteit, zorgvuldigheid, tolerantie en autonomie. Die beginselen kunnen worden beschouwd als de juridische institutionalisering van een aantal deugden die noodzakelijk zijn voor een pluralistische samenleving.

Verlichting en Interculturaliteit

Spreker: Dr. Gerrit Steunebrink (Nijmegen)

De Verlichting geldt vaak als het specifieke kenmerk van de westerse maatschappij. Volgens sommigen is de geschiedenis van het Westen tot en met de Middeleeuwen zo ongeveer gelijk aan die van andere volkeren, daarna, met de Verlichting zou het grote verschil komen. Dat klopt niet. De Middeleeuwen hebben voorwaarden voor het ontstaan van de Verlichting geschapen die buiten Europa niet aanwezig zijn. Vervolgens is de Verlichting in de negentiende eeuw in een positivistisch aangescherpte gestalte over de hele wereld gegaan. In deze lezing gaan we iets in op de receptie van de Verlichting in de niet westerse wereld, waarin we ook geconfronteerd worden met de afwezigheid van de voorwaarden aldaar die bij ons alhier in de Middeleeuwen gelegd zijn.

Verlichting in Oost en West

Spreker: Dr. Bruno Nagel (Amsterdam)

Wie is 'verlicht'? Een mondige modern-westerse mens die, onafhankelijk van externe autoriteiten, zelf zijn verstand gebruikt? Of iemand die - op zijn oosters- via meditatieve bewustwording vrij is

geworden van existentiële illusies? Beide idealen van 'verlichting' kennen een eigen problematiek.
Hoe verhouden zij zich tot elkaar?

Aantal avonden: 1

Plaats : Augustinianum, Van Wassenhovestraat 26, Eindhoven

Tijd : 18.00 tot 22.30 uur

Op deze avond is aanwezigheid om 18.00 uur zeer gewenst.

(ontvangst vanaf 17.30 uur)

Datum : dinsdag 5 november 2013

Themanummer : 00

Kosten : € 10,-