

01 Het denken van Martin Heidegger

Inleider: Prof. dr. Dirk De Schutter (Leuven)

Tijdens de eerste avond komt de existentiële filosofie van Martin Heidegger aan de orde: zijn analyse van de menselijke existentie met aandacht voor stemmingen zoals angst en verveling, voor het geweten, voor het Sein zum Tode, voor het onderscheid tussen authenticiteit en inauthenticiteit.

Tijdens de tweede avond gaan we in op de cultuurkritiek van Heidegger: het nihilisme, het gevaar van de hedendaagse techniek, het verdwijnen van wat heilig is.

Literatuur:

Dirk De Schutter, *Het catastrofale. Essay over de eindigheid*. (Uitgeverij Klement-Pelckmans, Zoetermeer 2014. ISBN 978 90 8687 1445)

Dirk De Schutter/Hannah Arendt, *Martin Heidegger – een apologie*. Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2015. ISBN 978 90 8687 176 6.

Personalialia: Dirk De Schutter (1954) is emeritus-hoogleraar van de KULeuven (Campus Brussel).

Aantal avonden	2
Plaats	Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven
Tijd	19.30- 21.30 uur
Datum	1 en 8 november 2016
Thema	01
Kosten	€15,00