

02 **Filosofie en spiritualiteit.** **Hernieuwde aandacht voor een oorspronkelijke relatie**

Spreker: Prof. dr. Koo van der Wal (Rotterdam)

De moderne cultuur kan op indrukwekkende verworvenheden bogen, zoals wetenschap, technologie, organisatiekunde, democratie en rechtsstaat. Tegelijk bestaat er een diffuus gevoel van onbehagen, over de kilte en kaalheid van het moderne bestaan, over de overmaat aan nuts- en efficiencydenken, over het tekort aan oriëntatie te midden van een overvloed aan kennis, en wordt er zelfs over een zincrisis van de moderne cultuur gesproken. Maar om die oriëntatie en zin was het in de filosofie als zoeken naar 'wijsheid' oorspronkelijk begonnen.

De vraag is hoe die oorspronkelijke oogmerken van de filosofie ('wijsheid', zinervaring, oriëntatie, innerlijke vorming en verdieping, ontwikkeling van spirituele en normatieve sensibiliteit) buiten beeld konden raken, hoe überhaupt onze cultuur aan spirituele bloedarmoede kon gaan lijden. Maar hoe ook, het besef begint door te dringen dat de spirituele, ideële en existentiële dimensies van het menselijk bestaan te zeer veronachtzaamd zijn en een eerherstel verdienen.

Vanuit deze actualiserende belangstelling zal de eigen westerse traditie op haar spirituele resources bevraagd worden en zal het gesprek met andere grote spirituele tradities worden aangegaan. Daarnaast zal gepeild worden wat onder meer de schoonheidsleer, de psychotherapie alsmede nieuwe ontwikkelingen in de natuurbeschouwing aan spirituele hulpbronnen bevatten en zal naar denkmiddelen als voertuig van spirituele ervaring gezocht worden zoals het symbool ('chiffre') en de metafoor.

Enige aanbevolen literatuur:

Otto Duintjer, *Onuitputtelijk is de waarheid*. Damon, Budel 2002.

Karl Jaspers, *Chiffren der Transzendenz*. Piper, München 1970.

Kees Waaijman, *Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden*. Kok, Kampen 2000.

Koo van der Wal, 'Natuur en spiritualiteit. Nieuwe mogelijkheden voor een van oudsher bekende betrekking'. In: Henk Oosterling & Vinod Bhagwandin (red.), *Met drie ogen*.

Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit. Asoka, Rotterdam 2005, p. 17-32.

Koo van der Wal (1934), studeerde wijsbegeerte, godsdienstwetenschap en Duitse taal- en letterkunde te Amsterdam (VU en UvA) en Göttingen. Promotie in de wijsbegeerte op een proefschrift *Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem* (1968).

Wetenschappelijk medewerker en sinds 1972 hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1978 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De laatste jaren van zijn actieve academische loopbaan (1995-2000) bezetter van een bijzondere leerstoel milieufilosofie.

Publicaties op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie, de cultuurfilosofie, de geschiedenis van de wijsbegeerte en de milieufilosofie.

Naast zijn academische loopbaan o.m. voorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en voorzitter van de Stichting voor vluchteling-studenten UAF.

Aantal avonden 2
Plaats Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven
Tijd 19.30- 21.30 uur
Datum 20 en 27 november 2018
Thema 02
Kosten €15,00