

05 DE MENS ALS CATASTROFE

Spreker: Prof. dr. Dirk De Schutter (Leuven)

De mens is een catastrofe omdat hij zich afkeert van wie hij ten diepste is: een sterveling en een boreling. De menselijke existentie is eindig, maar de mens keert zich af van zijn dood en zijn geboorte. De mens ontvlucht zijn sterfelijkheid, maar hij ontvlucht eveneens zijn nataliteit die hem in staat stelt om opnieuw te beginnen. Hij vervangt een aandacht voor de sterfelijkheid en het vermogen om te beginnen voor een technisch kunnen. Deze gedachten kunnen we lezen in de geschriften van Martin Heidegger en Hannah Arendt.

Literatuur:

Dirk De Schutter, Het catastrofale. Klement, 2014.

Dirk De Schutter (1954) is emeritus-hoogleraar van de KU Leuven (Campus Brussel).

Aantal avonden	1
Plaats	Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven
Tijd	19.30- 21.30 uur
Datum	8 januari 2019
Thema	05
Kosten	€7,50