

08 PAULUS ONDER FILOSOFEN

Spreker: Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden (Nijmegen)

De brieven van de apostel Paulus staan sinds het midden van de jaren negentig volop in de belangstelling in het werk van seculiere filosofen zoals Alain Badiou, Giorgio Agamben en Slavoj Žižek. Zij discussiëren met auteurs als Martin Heidegger, Jakob Taubes en Friedrich Nietzsche. In deze lezingen willen we stilstaan bij deze belangstelling: Was de filosofie sinds Nietzsche niet klaar met Paulus? Waarom lezen deze filosofen Paulus en wat vinden zij in zijn brieven zo inspirerend? Aan de hand van de primaire teksten van deze auteurs zullen we laten zien dat voor hen, Paulus de denker van het nieuwe is dat een bestaande orde omverwerpen kan en dat Paulus ons kan leren na te denken over wat het betekent om ons in te zetten voor een waarheid en er trouw aan te zijn. Wat dit filosofisch betekent zullen we uitleggen aan de hand van de begrippen ‘uitschot’ en ‘geest’.

Bibliografie

- Gert-Jan van der Heiden. *Het uitschot en de geest. Paulus onder filosofen*. Nijmegen: Vantilt, 2018.

De primaire literatuur waarop de lezingen gebaseerd zullen zijn, betreffen met name:

- Giorgio Agamben. *Il tempo che resta. Un comment alla Lettera ai Romani*. [De tijd die rest. Een commentaar op de Romeinenbrief.] Turin: Bollato Boringhieri, 2000.
- Alain Badiou. *Saint Paul. La fondation de l'universalisme*. Parijs: Presses Universitaires de France, 1997. Nederlandse vertaling door Dominiek Hoens en Jan de Wit: *Paulus. De fundering van het universalisme*. Kampen: Ten Have, 2008.
- Martin Heidegger. *Phänomenologie des religiösen Lebens*. Frankfurt: Klostermann, 1995.
- Jacob Taubes. *Die politische Theologie des Paulus*. Redactie door Aleida Assmann en Jan Assmann. München: Fink, 1993.
- Slavoj Žižek. *The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity*. Cambridge: MIT Press, 2003.

Gert-Jan van der Heiden is hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij publiceerde onder meer *De stem van de doden* (2012) en *Het uitschot en de geest. Paulus onder filosofen* (2018).

Aantal avonden	2
Plaats	Fontys Hogescholen, ds. Th. Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven
Tijd	19.30- 21.30 uur
Datum	3 en 10 maart 2020
Thema	08
Kosten	€ 15,00