

09 *Waarom dacht Freud na over de doodsdrijf?*

Inleider: Prof. dr. Paul Moyaert (Leuven)

Wat bracht Freud ertoe om over de doodsdrijf na te denken? Zijn uitgangspunt was de vaststelling dat mensen langer dan nodig in een negatieve ervaring blijven hangen. Uitbreiding van observatie naar verschijnselen die verband houden met inertie, herhaling, fixatie en klevigheid. Conclusie doodsdrijf staat niet voor het verlangen naar de dood, maar voor wat in het leven niet vooruit wil.

Eerste avond: *Vanuit de doodsdrijf naar destructiedrijf*. Uitgangspunt van Freud: er is meer geweld dan nodig en nuttig is. Waar komt deze extra-agressie vandaan? Freud herneemt op zijn manier de theologische gedachte dat de mens niet goed in elkaar zit. We bespreken uitvoerig het onderscheid tussen woede en haat.

Tweede avond: *Hoe werkt de psychoanalytische behandeling?* Psychotherapie is meer dan traumaverwerking. Wat de geest kan genezen is het genot dat je kan vinden in de exploratie van je eigenaardige gedachtekronkels.

Literatuur:

Paul Moyaert, *Opboksen tegen het inerte. De doodsdrijf bij Freud*. (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015) Bekroond met de bijzondere Van Helsdingenprijs 2015.

Paul Moyaert (1952). Gewoon hoogleraar aan het HIW, KU Leuven met als leeropdracht Algemene wijsbegeerte en Wijsgerige antropologie. Hij studeerde filosofie in Leuven en Parijs en is lid van de Belgische School voor Psychoanalyse.

Aantal avonden	2
Plaats	Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven
Tijd	19.30 – 21.30 uur
Datum	1 en 8 maart 2016
Kosten	€15,00