

10 De rijkdom van levensbeschouwelijke diversiteit

Inleiding in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht

Inleider: Els Janssens, Ma. (Antwerpen)

De comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht stelt het vergelijken van wereldbeelden centraal. Omdat dit uitgebreid en complex is, ontwikkelde Libbrecht een comparatief model. Aan de hand hiervan zullen wij ons richten op de dieptestructuur van drie fundamenteel verschillende wereldbeelden: het taoïstische (China), het boeddhistische (Indische oorsprong) en het westerse (Griekse oorsprong). Hierin staan respectievelijk natuur, mystiek en rationaliteit als basisdimensies centraal. We gaan na door welke basisuitgangspunten deze verschillende manieren van denken bepaald worden. Libbrecht richt zich vooral op de verschillen, niet om ze in een conflictmodel tegenover elkaar te plaatsen maar om ze uiteindelijk te integreren in een verruimd wereldbeeld.

Literatuur

- Libbrecht, Ulrich, *Burger van de wereld. Inleiding tot een wereldbeschouwing*, Damon, 2001.
Libbrecht, Ulrich, *Oosterse filosofie. Een inleiding*, Leuven: Davidsfonds, 2002.
Libbrecht, Ulrich, *Drakenaders van mijn landschap. Wat ik van het Oosten leerde*, Lannoo, 2003.
Libbrecht, Ulrich, *Inleiding Comparatieve Filosofie*, Assen: Van Gorcum, deel I, 1995; deel II, 1999; deel IIIA, 2003 en deel IIIB, 2005.
Libbrecht, Ulrich, *Boeddha en ik. Ontmoeting in de diepte*, Lannoo, 2006.
Libbrecht, Ulrich, *Adieu à Dieu. Naar een religieus atheïsme*. Garant, 2014.
Libbrecht, Ulrich, *De bricoleur en de dummies. Een boek voor jonge denkers en dromers*. Garant, 2015.

Master Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof. dr. Ulrich Libbrecht. Ze is als docente en bestuurslid verbonden aan de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en als docente tekstanalyse aan de LUCA School of Arts (Lemmensinstituut).

Aantal avonden	2
Plaats	Augustinianum, van Wassenhovestraat 26, Eindhoven
Tijd	20.00 – 22.00 uur
Datum	15 en 22 maart 2016
Kosten	€15,00