

10 RELIGIE IS NIET WAT JE DENKT DAT HET IS

Spreker: Prof. dr. Ruud Welten (Erasmusuniversiteit Rotterdam, Tilburg University)

Ondanks alle doodverklaringen aan God sinds de negentiende eeuw blijft religie in onze wereld bestaan. Hoe is dat mogelijk? Blijkbaar is religie resistent tegen het moderne, zelfbewuste subject dat zichzelf meent de kennen en vanuit deze zekerheid verklaart dat God nu eens niet, dan weer wel bestaat. Maar kunnen we religie wel begrijpen als we het reduceren tot een 'levensovertuiging' of een 'weten dat weet dat niet alles te weten valt'? Laat religie zich wel zo gemakkelijk temmen als dat de moderne mens - zowel de gelovige als de atheïst - meent? En waarom blijkt religie steeds maar weer zo onverzoenbaar met de moderne samenleving?

De vraag of God bestaat schiet ernstig tekort om het fenomeen van religie te begrijpen. Religie gaat niet over 'ergens in geloven'. Dat is de strekking van de twee lezingen. Aan de hand van denkers als Emmanuel Levinas, Jacques Lacan en Michel Henry tracht Ruud Welten religie op een filosofische manier te begrijpen, zonder het bij voorbaat te verdedigen of te verwerpen.

Literatuur:

Ruud Welten, *Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring*. Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2016.

Ruud Welten, Marc de Kesel (red.), *Het Godstrauma. Lacan, moderniteit & religie*. Sijbbolet Filosofie, Amsterdam 2018.

Ruud Welten is als bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas More verbonden aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en als universitair hoofddocent aan het departement filosofie van Tilburg University. Hij publiceert met name over Franse denkers, onder wie Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Michel Henry en Jacques Lacan.

Aantal avonden	2
Plaats	Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven
Tijd	19.30- 21.30 uur
Datum	26 maart en 2 april 2019
Thema	10
Kosten	€15,00