

01 LEVENSKUNST EN/OF DEUGDETHIEK

Spreker: Prof. dr. Paul van Tongeren (Nijmegen/Leuven)

De 'filosofie van de levenskunst' is zeer populair; maar wat leert ze eigenlijk? In hoeverre is ze een eigentijdse vormgeving van datgene wat de filosofie in de Oudheid was: een wijze van leven? Is ze een aangepaste vorm van de antieke deugdethiek? Maar waarin bestaat dan precies de aanpassing en het eigentijdse? En is die actualisering een aanwinst of een verlies?

Literatuur:

Paul van Tongeren, *Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst*.
Klement/Pelckmans 2013 (vierde druk)

Paul van Tongeren is hoogleraar wijsgerige ethiek RU Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek KU Leuven; verdere info op: www.paulvantongeren.nl

Aantal avonden: 2

Plaats : Augustinianum, Van Wassenhovestraat 26, Eindhoven
Tijd : 20.00 tot 22.00 uur
Datum : dinsdag 12 en 19 november 2013
Themanummer : 01
Kosten : € 15,-