

05 HERMENEUTIEK ALS SPREKEN NAMENS DE ANDER

Spreker: Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden (Nijmegen)

Hermeneutiek is van oudsher de kunst van het uitleggen, maar interpreteren en vertalers doen meer dan alleen woorden verhelderen. Wanneer hermeneutiek wordt opgevat als spreken namens de ander, blijkt de interpreter tevens de stem te zijn van hen die afwezig zijn of de taal van de toehoorders niet machtig zijn – of dit nu de goden, de doden of de sprakelozen zijn.

Al vanaf Plato's dialogen speelt het spreken namens de ander een belangwekkende rol in de filosofie. Vandaag de dag wint dit motief alleen maar aan belang. In gesprek met denkers als Heidegger, Derrida, en Agamben zullen we in twee avonden laten zien dat het spreken namens de ander een nieuw en ongedacht licht werpt op typisch hermeneutische thema's als dialoog, vertaling en traditie.

Literatuur:

G.J. van der Heiden, *De stem van de doden. Hermeneutiek als spreken namens de ander*, Vantilt, Nijmegen 2012.

Gert-Jan van der Heiden is gepromoveerd in de wiskunde (Groningen, 2003) en de wijsbegeerte (Nijmegen, 2008). Hij is met ingang van 1 september 2013 benoemd tot hoogleraar Metafysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hij is lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Aantal avonden: 2

Plaats : Augustinianum, Van Wassenhovestraat 26, Eindhoven
Tijd : 20.00 tot 22.00 uur
Datum : dinsdag 28 januari en 4 februari 2014
Themanummer : 05
Kosten : € 15,-